



Bedankt Fie en Jan Albert!

Annah

Zij heeft haar cursus klaar gekregen. Ze werkt bij een organisatie die geen geld krijgt van de overheid en zorgt dat kinderen die thuis een belabberde situatie hebben, vreugde in hun leven krijgen. Ze organiseren allerlei activiteiten en brengen ze dan terug naar school. Ze heeft nu de cursus klaargemaakt zodat ze kinderen beter kan counselen en beter kan begrijpen. Twee keer in de maand ging ze met de bus naar Maun om de cursus te doen. Annah verdient als er geld is, maar 100 euro in een maand, dus de cursus kon ze nooit zelf betalen.



Taartje verdiend hoor!!!

Het jaar 2016 was anders dan andere jaren. We zijn blij dat de regering jongeren ook helpt, zo kwamen er niet zoveel jongeren vragen om hulp. We zijn er ook altijd erg voorzichtig mee.

Als we terugblikken, dan zien we door de jaren heen dat in jouw ogen misschien kleine bijdragen, maar hard werk wel degelijk beloond wordt.

Denk nu aan de volgende dingen die gebeurd zijn.

Barbara

Een verlegen meisje, maar doordat ze gesponsord werd, had ze doorzettingsvermogen.

Ze heeft eerst haar Form 5 afgemaakt en is toen een jaar een cursus gaan doen. Ze wil nu nog verder. Ze moet even geduld hebben, want het zijn grote bedragen en als de regering belooft bij te staan, dan wachten we daar geduldig op. We hopen dat ze gauw verder kan, maar zo iemand heeft toekomst.



Fifi

Is een zelfstandige dame, bloeit en groeit en vindt haar eigen weg naar de Universiteit.



Dit zijn jongeren die niet hoog scoren en door de jam van Fie verder komen.



Waarom dit jaar anders!



Zondagsschool in D'Kar!

Er zijn veel meer kinderen blij gemaakt.

Een organisatie in Amerika, met de naam Samaritan Purse, deelt lege schoenendozen uit in de kerk en vraagt dan, of de mensen die willen vullen.

Er staat dan op de doos bv "meisje, 8 jaar", dan mogen ze dus iets leuks kopen voor dat meisje en in de schoenendoos stoppen. Ze vragen ook een gift voor de portokosten.

We kregen een berichtje daarvan en mochten dit komen halen, maar voor elke groep moesten we 500 Pula betalen. Zondagsschool, kleuterschool, noem maar op. Je kon dus kinderen blij maken met een kerstgeschenk. Dat geld had men niet. Zo konden wij bijspringen met de opbrengst van de jam.

Zo werden **vele, vele** kinderen blij gemaakt met leuke cadeautjes die ze nooit eerder gezien hadden. Wat een feest was dat! Toen het uitgedeeld werd, hebben we het verhaal van de Goede Herder verteld. Die zorgt voor al zijn schapen - of je nu geeft of krijgt!!!!

Het kwam alleen pas in april aan, dus een laat Kerstgeschenk, maar dat mocht de pret niet drukken.



Wie werden er nog meer geholpen?



Mangana verdient nu zelf en kwam 200 Pula terugbrengen uit dank voor de hulp.



Dithshupo: hij studeert en wil later het Evangelie via de radio verspreiden. We helpen hem met busgeld.



Omphile hebben we geholpen door zijn gezondheidskeuring voor school te betalen.



Dixgao konden we helpen met een schooluniform en schoenen.



John was voor meer dan 20 jaar doof. Met gehoorapparaatjes kan hij nu weer horen. We hebben een oude mobiel gerepareerd en zo kan hij weer communiceren.



Alfa of Kg'akg'am hielpen we met een uniform en schoolboeken. Hier is ze nog klein, ik had geen andere foto van haar.

Zondagsschool in East-Hanahai!





Kleuterschool in Tchabo!



Zondagsschool in Tchabo!



Report 2016 FIE
Support voor jeugd en kinderen
in Botswana!